

## Pinksteren vóór Pinksteren?!

Op zondag 22 mei jl. vierden wij als parochie het 150-jarig bestaan van onze St. Stephanusparochie in Meppel. Het was een prachtige dag die begon met een feestelijke Eucharistieviering waarbij Mgr. de Korte voorging samen met pastor Dorenda Gies en pastor Jozef Okonek. De muzikanten en de koren lieten zich allemaal van hun beste kant zien. Vooral het Barkalied, het lievelingslied van de vorige paus, Johannes Paulus II, maakte veel indruk en bracht een bijzondere sfeer in de kerk met zich mee. Dit werd nog versterkt door de persoonlijke bijdrage hierin van pastor Okonek. Ook de aanwezigheid van de genodigden in de kerk, o.a. van de Raad van Kerken in Meppel, gaf een feestelijke tint aan de viering.

Terecht merkte Mgr. de Korte in zijn preek op dat de stenen van het kerkgebouw niets voorstellen zonder de levende stenen die erin horen, de mensen zelf, de parochianen. En die waren ook in groten getale aanwezig. Tijdens de viering groeide er een sfeer van feest en saamhorigheid die de hele dag bleef hangen. Je zou kunnen spreken van een dag met *spirit* (= kracht, pit, fut) en dag met *esprit de corps* (= bewustzijn van het één-zijn van de leden van een groep). *Esprit* en *spirit* zijn ook allebei te vertalen met *geest*. Er heerste op die feestdag een goede geest. Een geest die wij levend moeten houden in onze gemeenschap. Wij hebben daarbij hulp: de Heilige Geest.

Wij vieren het feest van de Heilige Geest binnenkort: Pinksteren. Met de goede sfeer, de goede geest die heerste op 22 mei, zou je kunnen zeggen dat er sprake was van een Pinksterfeest. En zo mochten wij samen de gave van Pinksteren ervaren nog voordat het eigenlijke Pinksterfeest was aangebroken.

In dit nummer van het parochieblad kunt u veel lezen over het feest van Hemelvaart en van Pinksteren. En u kunt veel lezen over het feest van 22 mei. Ook zijn er veel foto's van die dag opgenomen in het nummer dat nu voor u ligt.

Wij wensen u veel lees- en kijkplezier!

Namens de redactie, Hannie Hofland

# Van de pastor . . .

## Hemel en aarde . . .

In Nederland zijn de blikken heel wat keren naar de hemel gericht. Het is het onderwerp waar wij het liefst over praten. Wat wordt het vandaag? Regen, zon? Het weer, het is een dankbaar onderwerp om een gesprek mee te beginnen. Kunnen we naar buiten, of moeten we binnen blijven? De een wil warmte, de ander vocht voor het land. Maar wat er ook aan regen, aan zon op ons zal neerdalen, we moeten toch gewoon door met onze dagelijkse taken. Als je werk op het land is, dan zul je wat meer afhankelijk zijn van het weer. Maar wanneer je binnen werkt zul je je niet door laten weerhouden. Hoewel je met een zonnetje erbij meestal wel wat vrolijker werkt.

In de kerk kijken we met het feest van Hemelvaart ook even naar de hemel. Het is een lastig feest waarvan je je kunt afvragen of wij er in onze tijd nog iets mee hebben. Jezus die opstijgt naar de hemel. Jezus die aan onze blik wordt onttrokken en mannen in witte kleren die vragen waarom we naar de hemel staren. Voor veel mensen is Hemelvaart vooral een lekker lang weekend vrij. Het naar de hemel staren zal vooral gebeuren als we op onze rug van de zon liggen te genieten. Een weekend om even met beide benen op de grond te komen in het jachtige bestaan van alledag.

In de Handelingen van de apostelen en in het evangelie horen we dat Jezus wordt opgenomen in de hemel. Het lijkt wel of we opnieuw Pasen vieren. We horen weer iets over het geheim van de opstanding van Jezus. Er is wel een verschil. Wanneer de leerlingen op de eerste Paas-ochtend horen van de opstanding van Jezus, keren ze geschokt en ontredderd terug naar Jeruzalem. Maar nu keren de leerlingen met een opdracht naar Jeruzalem terug. Daar moeten ze getuigen zijn van Jezus, van zijn woorden en daden.

Blijkbaar wil Lucas, de schrijver van de Handelingen van de apostelen ons daarmee iets vertellen. Na de gruwelijke dood van Jezus hadden de leerlingen hun geloof niet van de ene op de andere dag weer bij elkaar gesprokkeld. Ze hadden tijd nodig om hun verdriet en verbittering te boven te komen en opnieuw hun roeping te verstaan.

Het duurde wel veertig dagen. Veertig is een bekend getal in de geschiedenis van Israël. Veertig jaar lang trok Israël door de woestijn. Die tijd hadden ze nodig om te groeien tot een volk dat een veelbelovend land zou kunnen betreden. Veertig dagen lang vertoefde Mozes op de berg om God te ontmoeten en de tien geboden in ontvangst te nemen.

Veertig dagen lang werd Jezus in de woestijn door de duivel verzocht voordat zijn werk aanvang nam. Zo worden ook Jezus' leerlingen in die veertig dagen voorbereid op de taak die hun wacht. En al die tijd blijft Jezus aan hen verschijnen. Hij laat ze niet in hun eentje tobben. In de geest zien zij hem steeds weer voor zich en horen zij zijn stem. Jezus is niet vastgelopen in de dood. Na het diepe dal durven de leerlingen weer omhoog te kijken, naar God, naar Gods bedoeling met mensen.

Maar ze mogen niet naar de hemel blijven staren. Het verhaal van Jezus is geen voltooid verleden tijd, maar leeft in het heden. Daarom moeten de leerlingen weer van die berg af, terug naar Jeruzalem, met een visioen voor ogen en een belofte in hun oren. Jezus komt terug. Anders gezegd: eens breekt het Koninkrijk Gods door. Maar je moet niet werkeloos omhoog zitten staren of het al zover is. Zorg er liever voor dat het er hier beneden vast een beetje op gaat lijken, op dat koninkrijk van liefde, vrede en gerechtigheid. De verstarring is zo doorbroken en een nieuw tijdperk begint, waarin ruimte is voor de kracht van de Geest.

Durven ook wij ons te laten inspireren door de hemel, dat visioen van God, om vervolgens daarmee op weg te gaan? Durven ook wij door pijn en verdriet heen de toekomst tegemoet te gaan? We mogen er immers op vertrouwen dat we gedragen zullen worden, door God en door mensen. De Heilige geest zal ons kracht en inspiratie geven. Wanneer wij elkaar zo nabij zijn in vreugde en verdriet, bij zonneschijn en met regen, elkaar levensruimte geven, dan kan er al iets van dat Rijk van God zichtbaar worden. Dan groeit er iets van Gods hemel over onze aarde.

In deze geest wens ik, mede namens mijn collega pastor Józef Okonek, ieder een mooie Hemelvaartsdag en een zalig Pinksteren.

pastor Dorenda Gies

# Kroniek . . .

## Doopviering in onze parochies

Als u uw kind in een van onze parochies wilt laten dopen, kunt u zich aanmelden bij het Inter-parochieel secretariaat ([info@rk-parochies.nl](mailto:info@rk-parochies.nl)), of telefonisch (0522 252782) op dinsdag van 9.30 tot 11.30 uur.

## 150 jaar St. Stephanusparochie: Bedankt allemaal !!!

Wat hebben we een prachtige viering en een prachtig feest gehad!

Wat een inzet!

Wat een energie!

Wat een enthousiasme!

Wat een gezelligheid!

Wat zijn er veel mensen bezig geweest om het jubileum van onze parochie tot een geweldige dag te maken. De frisse wind woei af en toe stevig, maar de tent hield stand en de regen bleef beperkt tot een paar druppels. Ik wil iedereen die op een of andere wijze voor of achter de schermen heeft meegewerkt aan deze dag, aan de viering, aan het dagprogramma en alles eromheen heel hartelijk danken. Jullie hebben met elkaar laten zien dat de St. Stephanusparochie een levende parochie is, waar mensen, jong en oud, samen gelovig blijven groeien en op weg gaan. De herinnering aan deze feestdag zal nog lang naklinken in onze gemeenschap. Twee zelfgemaakte schilderijen door onze parochianen, jong en oud, zijn een mooi aandenken. U kunt ook nog eens nagenieten met de foto's op onze website ([www.rkkerkmeppel.nl](http://www.rkkerkmeppel.nl)). Op het moment van dit schrijven kijken we ook nog uit naar de tentoonstelling op zaterdag 28 mei. Ook daar zijn weer een aantal mensen actief. Bedankt daarvoor!

Omdat een jubileum niet in één dag voorbij is zullen we proberen een paar extra activiteiten in dit jubileumjaar te organiseren. In oktober bijvoorbeeld, krijgen de rozenkransen opnieuw een plek tijdens een speciale Mariaviering. De prachtige nieuwe vitrinekast zal ook na de tentoonstelling een plek houden in onze kerk, zodat wij elke keer een nieuwe kleine tentoonstelling kunnen opzetten. Zo gaat ons jubileum nog een tijdje door....

Nogmaals heel veel dank allemaal!

Pastor Dorenda Gies



Koffiedrinken (meer foto's op [www.rkkerkmeppel.nl](http://www.rkkerkmeppel.nl))

## Van het bestuur . . .

Collecteopbrengsten:

<u>Datum</u>	<u>1°</u>	<u>2°</u>	<u>Bijzondere 2° collecte</u>
27/3	60,40	79,75	Vastenactie
3/4	93,27	112,43	Vastenactie
10/4	67,31	83,75	Vastenactie
17/4	180,91	207,41	Vastenactie
21/4	42,94	121,89	Vastenactie
23/4	179,51	207,65	Vastenactie
24/4	223,39	205,28	Vastenactie
1/5	106,22	95,78	
8/5	85,00	76,22	Oosterse kerken
15/5	72,70	74,07	Priesteropleiding bisdom
22/5	455,90		Hospice Meppel

De 1° collecte is altijd voor de eigen parochie en de 2° collecte is voor de opknopbeurt van het kerkhof en een urnenmuur, tenzij er een bijzondere collecte is.

### **Bijzondere collecte komende tijd:**

11 en 19 juni                      Week van de Nederlandse Missionarissen

### **Campagne 2011**

De stichting Week van de Nederlandse Missionarissen vraagt tijdens deze Pinksteractie aandacht en steun voor het werk van missionarissen en missionair werkers onder het overkoepelende thema ‘Achter het masker van Brazilië’.

In 2011 staat Brazilië centraal, met de focus op de problematiek rondom landloze boeren. Het is van groot belang dat iedereen een plek heeft in de samenleving, alleen dan kunnen armoede en conflicten worden tegengegaan.

### **Extra opbrengsten 22 mei – 150 jaar Parochie**

Verloting Paaskaars	€ 331,70
Bijdrage kosten feestdag	€ 894,57

Het totaal van de kosten van de feestdag is nog niet bekend, omdat nog niet alle nota's en declaraties binnen zijn, maar een voorlopige schattig komt op ongeveer € 2.500,--. In het volgende nummer meer daarover.

Alle gulle gevers, hartelijk dank.

André Klaassen  
Penningmeester

## INGEZONDEN

Assen, 28 april 2011

Geachte pastores Gies en Okonek, geachte leden van het parochiebestuur, geachte parochianen van Meppel,  
Bij deze wil ik u heel hartelijk feliciteren met het 150-jarig bestaan van uw parochie Meppel. Van die anderhalve eeuw mocht ik maar liefst tien jaar in uw midden als pastor functioneren. Op die tijd zie ik met heel veel plezier terug. Er is alle reden tot feest, wanneer een geloofsgemeenschap zolang bestaat. Ik hoop dan ook dat dit feest gevierd gaat worden in dankbaarheid om alles wat geweest is. Tegelijkertijd lijkt het mij dat dit feest u gelegenheid geeft om Gods Zegen te vragen over de toekomst. Immers: Christus' Boodschap was niet alleen bestemd voor hen die voor ons leefden, maar is ook bestemd voor ons nu en voor de toekomst. Ik wens jullie allemaal een heel gezellig en goed feest. Ik wil jullie vragen de aanwezigen van mij te groeten, omdat ik helaas op 22 mei niet aanwezig kan zijn. In gedachten ben ik bij jullie.

Pastoor K. Tolboom  
Dr. Nassaulaan 3  
9401 HJ Assen



De quiz (meer foto's op [www.rkkerkmeppel.nl](http://www.rkkerkmeppel.nl))

## **RK parochie Meppel viert 150 jarig bestaan**

Op zondag 22 mei vierde de RK St. Stephanusparochie te Meppel haar 150 jarig bestaan. De dag begon met een feestelijke eucharistieviering onder leiding van bisschop de Korte, pastor Okonek en pastor Gies. Na de viering gingen de 200 parochianen gezamenlijk aan de koffie met broodjes.

Bisschop de Korte hield de parochianen voor dat de parochiegemeenschap nog vele jaren kan blijven bestaan, als er naast de zeer mooie stenen van het huidige 3<sup>e</sup> kerkgebouw ook levende stenen blijven bestaan. Van diverse kanten, zoals de Raad van Kerken en het samenwerkingsverband Beilen, Hoogeveen, Meppel, werd de parochie gefeliciteerd met het 150 jarig bestaan.

De dag werd na de viering en de koffie voortgezet met een speurtocht door Meppel voor de volwassenen, het maken van creatieve rozenkransen voor de jeugd en een speciale quiz voor de ouderen. Tijdens de speurtocht werd er o.a. stilgestaan bij de betekenis van de 12 apostelen in Meppel (aan de Woldstraat), de start van de bouw van de Grote of Mariakerk en veel andere bijzondere Meppeler onderwerpen zoals de mogelijke verhuizing van de RK basisschool Mgr. Nierman naar de Plataan. De historie van de parochie of van kerkelijk Meppel zal zeker in het kader van het nog uit te geven jubileumboek aan de orde komen. Misschien dat een speciale Meppeler wandeling langs katholieke pleisterplaatsen hiervan deel kan uitmaken.

Na het genot van een hapje en een drankje werd er uitgebreid genoten van een heerlijk warm chinees buffet. De dag werd tegen 18.00 uur afgesloten met een gezamenlijke bijeenkomst onder leiding van pastor Gies in de speciale feesttent. De door de kinderen en jongeren gemaakte rozenkransen werden in de kerk ingewijd en onder samenzang werd de rondgang tussen tent en kerk en tent vervolmaakt.

[www.rkkerkmeppel.nl](http://www.rkkerkmeppel.nl)

Op de (vernieuwde) website van de St Stephanusparochie staan alle foto's van de feestdag.

Op deze site staan alle gegevens en wetenswaardigheden van de parochie.



# Van de werkgroepen . . .

## Berichten van de werkgroep Liturgie

### Pinksteren (zondag 12-06-2011)

Op de vijftigste dag na Pasen vieren we Pinksteren. Dan wordt de nederdaling van de Heilige Geest over de apostelen herdacht, die samen met Maria in een zaal bijeen waren (Handelingen 2,1-13). Christus zelf had deze komst aangekondigd (Handelingen 1,8). Het is de stichtingsdag van de Kerk, die zich vanaf die dag over de wereld gaat verspreiden (Handelingen 2,41-42).

Het joodse pinksterfeest heet Sjavoet en is één dag voor het christelijke Pinksteren.. ‘Sjavoet’ is Hebreeuws voor ‘Wekenfeest’: het feest moet volgens de Wet van Mozes namelijk zeven weken (49 dagen) na Pesach gevierd worden.

Bij de christenen is, net als bij de joden, Pinksteren de bekroning van Pasen: de uittocht van Christus uit het dodenrijk die met Pasen gevierd wordt, wordt met Pinksteren bekrachtigd door het goddelijk geschenk van de Heilige Geest.

Lucas schildert de neerdaling van de Geest als een wonderbaarlijke gebeurtenis. Het wonder mist zijn uitwerking op de buitenwereld, en dan met name op de in Jeruzalem aanwezige buitenlanders, natuurlijk niet: *"Toen dat geluid opkwam, liep de menigte te hoop en raakte in verwarring, omdat iedereen hen in zijn eigen taal hoorde spreken. Ze stonden versteld en vroegen zich verwonderd af: 'Maar dat zijn toch allemaal Galileëers die daar spreken! Hoe is het dan mogelijk dat ieder van ons de taal van zijn geboortestreek hoort? Parten en Meden en Elamieten, en bewoners van Mesopotamië, Judea en Kappadocië, Pontus en Asia, Frygië en Pamfylië, Egypte en het Libische gebied bij Cyrene, en hier woonachtige Romeinen, Joden en proselieten, Kretenzen en Arabieren, wij horen hen in onze eigen*

*taal spreken over de grote daden van God.' Ze stonden allen versted, en in grote verlegenheid zei de één tegen de ander: 'Wat heeft dit te betekenen?' Maar anderen zeiden spottend: 'Ze zitten vol zoete wijn.'"* (Handelingen 2, 5-13)

### **Heilige Drie-eenheid (zondag 19-06-2011)**

De Drie-eenheid, het wezen van God als een goddelijke natuur en drie goddelijke personen is het grootste mysterie van het christelijk geloof. Dit goddelijk geheim, opgenomen in de geloofsbelijdenis, kan door mensen niet begrepen worden, maar is door openbaring (I Korintiërs 2,10) bekend geworden. Christus spreekt zelf ook over de Vader en de Heilige Geest die hij zenden zal (Handelingen 1,4-5). Het woord drie-eenheid komt in de Bijbel niet voor. Het Oude Testament kent wel een bepaalde 'meervoudigheid' binnen God. Zo worden bepaalde goddelijke uitingen of eigenschappen, zoals 'Woord' (dabar), 'Wijsheid' (chokma) en 'Geest' (roeach) met God zelf geïdentificeerd, maar kennen ze tegelijk een relatieve zelfstandigheid. Ook het Nieuwe Testament kent geen uitgewerkte leer over God als Drie-enige, hoewel deze geschriften wel het basismateriaal leveren voor de later ontwikkelde leer van de drie-eenheid, die zelf ook weer zorgde voor een christelijke herinterpretatie van het Oude Testament.

### **Sacramentsdag (zondag 26-06-2011)**

Op Sacramentsdag wordt de instelling van het heilig sacrament des altaarsgevierd. Sacramentsdag is eigenlijk het opnieuw vieren van Witte Donderdag. Het verschil is dat op Sacramentsdag de nadruk veel meer ligt op het katholieke dogma van de Werkelijke Tegenwoordigheid van Christus in de gedaanten van brood en wijn tijdens én na de Eucharistie. De theologische term voor deze leer is Transsubstantiatie. In tegenstelling tot het protestantse geloof leert de RK-Kerk dat de Hostie ook buiten de eucharistie aanbeden moet worden. Dat kan in een bijzonder soort kast, Tabernakel geheten, of in een Monstrans, een voorwerp dat gemaakt is om heilige zaken aan de gelovigen te tonen.

## **Acolieten**

De aanhouder wint. De werkgroep Liturgie blijft volharden in de oproep aan parochianen om zich aan te melden als acoliet. We zijn erg blij met de huidige groep ervaren acolieten, maar we willen hen niet overvragen. Parochianen die zich aanmelden, kunnen rekenen op een goede en duidelijke instructie. En het belangrijkste is: het is een dankbare taak om te doen. Aanmelden is mogelijk bij ondergetekende.

## **Wijwatervat**

Wijwater of heilig water is water dat door een priester gewijd is. Dit water wordt in de katholieke kerk gebruikt bij verschillende religieuze handelingen. Het belangrijkste gebruik van het wijwater is bij de doop. In onze kerk vindt men bij de ingang twee wijwaterbakjes. Bij binnenkomst kan men zijn vingertoppen in het bakje dopen alvorens een kruisje te slaan. Het is een symbool van uiterlijke reiniging.

Sinds kort hebben we rechts van de ingang bij de sacristie ook een wijwatervat. Hierdoor worden parochianen in de gelegenheid gesteld om gewijd water mee naar huis te nemen in bijvoorbeeld een kruikje.

Namens de werkgroep Liturgie, hartelijke groeten,

Taco Hofland.

## **Maandagmiddag Gespreksgroep voor 50+**

We naderen alweer het einde van het seizoen 2010/2011.

Op 11 april hadden we onze laatste bijeenkomst. "We" dat zijn welgeteld 11 mensen m/v, die vanaf september regelmatig bij elkaar komen om te praten over onderwerpen die ons raken en die verband hebben met het leven, het geloof, de wereld, de kerk enz. enz.

De bijeenkomsten vinden steeds plaats op maandagmiddag en worden zorgvuldig voorbereid door Annemarie Pragt, in overleg met pastor Dorenda Gies en bijgestaan door Marie-José Westra en Diny Helmich.

Het is voor ons dit jaar het tweede seizoen. Sinds de opstart twee jaar geleden zijn we een groep geweest en niemand heeft te kennen gegeven deze groep te willen verlaten. Wij hopen dat de leiding besluit om ook het volgende seizoen weer met een derde jaar door te gaan.

Op de eerste bijeenkomst wordt aan ons gevraagd om onderwerpen aan te dragen waarover wij dit seizoen willen praten. Naar aanleiding van een of meerdere van deze onderwerpen wordt dan de bijeenkomst voorbereid.

Bij het onderwerp dat ter sprake komt wordt de bijeenkomst begonnen met een gedicht en geëindigd met een lied.

Onderwerpen kunnen gaan over bijv. vergeving, oordelen, symboliek, alleen zijn, angst voor de islam en noem maar op, alles wat wij belangrijk vinden.

Er wordt op een heel fijne manier mee omgegaan en het is goed om de saamhorigheid in de groep te voelen.

Last but not least is het ook nog gezellig, met koffie en thee en wat lekkers, soms worden we verwend met eigengebakken wafels. Op de tafel staat een bloemetje en of een lichtje.

Dus wat ons betreft, dikke complimenten voor dit initiatief van onze parochie, en wij denken dat onze mede groepsleden daar van harte mee instemmen.

voor verslag: Boukje Flederus en Tonnie Krijnen

## **Dinsdagochtendgespreksgroep 50 +**

12 april jl. was alweer de laatste ochtend van onze gespreksgroep. Het viel ons op dat het zo langzamerhand iets vertrouwds is geworden.

“De ochtenden zijn een verrijking”, werd er gezegd tijdens de evaluatie van de gespreksgroep 50+ en dat is het goede woord.

We hebben dit derde seizoen weer zoveel gedeeld en met respect naar elkaar geluisterd. Over de vakantietijd, oordelen en veroordelen. “Kunnen we onderscheid maken tussen de mens zelf en het gedrag van die mens dat we afkeuren?”

We hebben genoten van elkaars verhalen, middels het voorwerp dat we mee hebben genomen rond rituelen en symbolen. Wat maakt jouw geschiedenis uniek? Vrede hebben met . . . kunnen we ook vrede hebben met gedane zaken of blijft verdriet knagen?

Onze ballast hebben we letterlijk verbrand in een vuurkorf, we mogen loslaten.”***Ik ben die ik ben***”, liep als een rode draad door onze

ontmoetingen heen. Wij willen Annemarie en de voorbereidingsgroep enorm bedanken. Het geheel is altijd zo goed verzorgd en voorbereid. Ook dit jaar was de kleine attentie in de vorm van een boekenlegger niet vergeten. Fijne zomer voor iedereen!

Namens de dinsdagochtendgespreksgroep 50+,  
Wally Westerveen en Reina Schoemaker



**Zoeken naar de herberg**

**meer foto's op [www.rkkerkmeppel.nl](http://www.rkkerkmeppel.nl)**



**Het maken van een rozenkrans**



**Het zegenen van de rozenkrans**

## Je kunt meer dan je denkt!

**Een halfjaar vrijwilligerswerk in Israël en de Palestijnse gebieden.**

### **‘Je buurman, vriend of vijand.’**

*‘Tijdens de Tweede Intifada (oorlog tussen Israëliërs en Palestijnen tussen 2000 en 2005) waren er twee joodse jongens uit Jeruzalem die moesten rennen om de laatste bus te halen. Toen ze nahijgend in de bus zaten hadden ze niet door dat ze de verkeerde bus genomen hadden. Bij de laatste halte stapten ze uit en keken om zich heen. Waar waren ze? De buschauffeur wou naar huis en keek niet naar de jongens om. Omdat de jongens niet wisten waar ze waren kozen ze een weg waarvan ze dachten dat die ze naar huis zou brengen, helaas bracht deze weg ze verder van huis.*

*Ze liepen weg van Jeruzalem richting Bethlehem. Terwijl ze uren in het donker liepen zagen ze de huizen steeds armer worden. Ze liepen richting het Dheisha vluchtelingenkamp (een vluchtelingenkamp in Bethlehem).*

*Toen ze bij het kamp aankwamen was er eindelijk een man die ze aansprak. De jongens wisten niet wat ze moesten doen. De man was een Arabier konden ze hem vertrouwen? De man was aardig en zei tegen de jongens dat ze naar huis moesten bellen.*

*De ouders van de jongens waren ontzettend ongerust. Toen ze hoorden dat de jongens in een Palestijns vluchtelingenkamp waren beland werd dit er niet beter op. Er waren vaak problemen tussen Palestijnse vluchtelingen en Israëliëse soldaten. De kinderen konden wel ontvoerd worden maar er gebeurde niets dramatisch. De man die de jongens naar huis had laten bellen stak een vuurtje aan om ze warm te houden. Toen de ouders kwamen om de jongens op te halen bedankten ze de man hartelijk. De man vroeg of ze nog één minuutje konden blijven. Hij vertelde de ouders van de jongens over zijn geloof. Een aantal van zijn broers zaten in Israëliëse gevangenschappen en een andere broer was door een Israëliëse soldaat doodgeschoten. Toch was hij blij om deze ouders te helpen. Hij voelde geen haat tegenover de joden maar zag ze als mensen.’*

Zomaar een verhaal van een inwoner van Bethlehem. Een man die hier zijn brood verdient door koffie te verkopen op straat. Hij heeft veel meegemaakt maar koestert een bijzondere liefde tegenover andere mensen.

Van deze liefde hebben we meer nodig hier in Israël en Palestina. Ik spreek regelmatig Palestijnen die zeggen alle Israëliërs te haten maar ook Israëliërs die vertellen dat ze alle Palestijnen haten. Als je de verhalen van deze mensen hoort dan kun je je voorstellen waarom deze mensen geen liefde meer voor elkaar kunnen hebben. De muur die om de hele westbank is gebouwd maakt de verhoudingen er niet beter op.

Israël startte in 2002 met de bouw van een muur om de westbank af te scheiden van Israël. Hier in Bethlehem staat de muur in het midden van de stad waardoor de vroegere hoofdweg er nu uitziet als een soort spookstraat. De mensen in Bethlehem en de rest van de westbank leven in een grote gevangenis. Het is namelijk onmogelijk om de muur te passeren tenzij je een permit hebt. Je kunt een permit aanvragen als je in Israël werkt of voor religieuze feestdagen. Toch is het ook dan niet makkelijk om de muur te passeren. Elke Palestijn wacht namelijk een complete check. Je moet door een metaaldetector je tas wordt doorzocht en van elke Palestijn wordt zijn of haar hand gescand. Ook zijn er regelmatig verhalen over mensen die zich in het checkpoint helemaal moeten uitkleden zodat ze gecontroleerd kunnen





worden. In het checkpoint hangt een nare gespannen sfeer en naar mijn idee zijn deze controles niet menselijk. Je staat als dieren in de rij op weg naar Jeruzalem.

Naast de checkpoints zijn er ook de wachttorens op de muur die altijd bevolkt worden door soldaten. Twee weken geleden was er bij de muur een vredelievende mars om de oorlog in 1967 en het verlies van land van de Palestijnen te herdenken. Tijdens deze bijeenkomst werd er gezongen door een Palestijns vrouwen koor. De soldaten keken mee door het raampje van hun wachttoren en voor vijf minuten zagen we een lach op hun gezicht en leken ze van het schouwspel te genieten. Zo kan het dus ook. Palestijnen en Israëliërs die elkaar een lach op hun gezicht bezorgen. Al was dat nu helaas nog vanuit een wachttoren met een groot geweer in de aanslag.

Het conflict dat ik hier elke dag voel is zo ingewikkeld dat ik niet weet of er nog wel een vredelievende oplossing is. Wel zie ik elke dag mensen die ondanks dat hun kinderen in de gevangenis zitten of dat hun land is afgepakt gewoon doorleven en hun best doen om er iets moois van te maken. Ik denk dat ook hierin een begin ligt voor het oplossen van het conflict. Wat zou het mooi zijn als elk individu in Israël en Palestina is zou beginnen om elkaar als mens te zien. Probeer niet gelijk te denken aan traangas en arrestaties wanneer je als Palestijn een Israëliër tegenkomt en probeer niet gelijk te denken aan mensen die met stenen gooien als je als Israëliër een Palestijn tegenkomt. Probeer te kijken naar de mens achter al deze ellende.

Eigenlijk is deze verandering in denken een simpele manier om het leven een stukje mooier te maken. Ook in Nederland is het soms moeilijk om iedereen als bijzonder mens te zien met een uniek verhaal. Laten we de komende tijd eens wat meer ons best doen om iedereen als mens te zien die liefde kan ontvangen maar ook zeker kan doorgeven. De man in het verhaal hierboven is hiervan het perfecte voorbeeld. Hij laat zien dat je ondanks heel veel ellende toch nog in elkaar kunt geloven. Ik geloof dat dit de wereld een stukje mooier kan maken!

# Vanuit het samenwerkingsverband . . .

## Onze kerken

nummer 1: Beilen over de veertigdagentijd.

nummer 2: Hoogeveen, paasnummer (15<sup>e</sup> statie)

nummer 3: Meppel, pinksternummer

nummer 4: Beilen, zomernummer (orgel)

nummer 5: Hoogeveen, start nieuwe seizoen (doopvont)

nummer 6: Meppel, Allerzielen (kerkhof)

nummer 7: kerstnummer. Dit doen we gezamenlijk. Dit jaar foto's maken van de kerstgroep in onze kerken. Volgend jaar worden deze geplaatst in het kerstnummer.

## Glas-in-loodraam in de St. Stephanuskerk te Meppel

In mei hebben we de bevrijding van Nederland gevierd. In onze kerk is nog een aandenken te vinden van deze periode.

Een deel van de glas-in-loodramen uit de kerk aan de Grote Oever zijn ondergebracht in onze nieuwe kerk. Eén van deze ramen is geplaatst aan de rechterzijde achterin. Dit raam heeft als titel: "Maria, beschermster van de Limburgse evacués."

Onder het verwoestende geweld, waarmee de Duitse bezetters op 13 april 1945 de stad Meppel verlieten, waren de vroegere ramen in de noordelijke muur van de oude kerk aan het Zuideinde in scherven gevallen.

Limburgse evacués, die in de oorlog hun provincie als grondgebied hadden moeten achterlaten en in Meppel en omgeving onderdak hadden gevonden, schonken uit dankbaarheid voor behouden terugkeer op 19 mei 1946 het raam met de Heilige Maria, hun beschermster.

Bovenaan is een engel te zien met een banderol, waarop: "hulp der christenen".

Staand Maria met nimbus, en op haar linkerschouder het Kind die zijn linkerhand op haar hoofd legt.

Eronder mannen, vrouwen en kinderen die op haar toelopen en door haar beschermd worden, in kledij uit de oorlogstijd.

Eronder een banderol met: "aan Maria beschermster der Limburgse evacués".

Daar weer onder een stad  
met een aantal kerken, welke  
door vliegtuigen gebombardeerd worden.

Verder hangen in de kerk nog  
de ramen voor de Heilige Stephanus, de  
Heilige Cecilia en de  
Heilige Anna, de moeder van Maria.  
De manier, waarop ze aangebracht zijn, doet  
deze ramen veel beter  
tot hun recht komen dan in de  
oude kerk.

Met dank aan het ter beschikking stellen van  
de foto door Leo Wijffjes  
en tekstuele bijdragen door hem en door  
Kees Schiphouwer.

André van Belkom





## **Polen-reis KBO**

Van 6 t/m 14 mei j.l. hebben een aantal leden van KBO-Meppel een reis ondernomen naar Polen.

In eerste instantie wilde men deze reis laten organiseren door een Nederlandse reisorganisatie, maar na tussenkomst van pastor Okonek is gekozen voor een Poolse organisatie. Dit pakte zeer goed uit. We werden opgehaald door een mooie, en zeer ruime bus met 2 chauffeurs.

Bij ons eerste hotel in Kostrzyn kregen we gezelschap van een Poolse reisleidster, Beata geheten, die ons de hele reis heeft begeleid.

We hebben een aantal mooie steden bezocht en enkele heiligdommen. Ook werd een bezoek gebracht aan de zoutmijnen van Wieliczka en aan concentratiekamp Auschwitz. We hebben ook het seminarie bezocht waar pastor Okonek zijn opleiding heeft gehad.

We zijn met drie vloten de rivier Dunajec afgedreven.

De weergoden waren ons zeer goed gezind, we hebben prachtig weer gehad. Ook hebben we een avond gehad met traditionele Poolse muziek en een volledig Poolse maaltijd.

Tijdens de hele reis is er veel gezongen, o.a. tijdens een dienst in een kapel van het heiligdom in Czestochowa, die werd voorgedaan door Pastor Okonek.

Zaterdagavond kwamen we zeer vermoeid, doch vol van de opgedane ervaringen, aan in Meppel.

Het was de moeite waard.

André van Belkom



**Pastor Okonek zingt het refrein van Barka in het Pools**

## **KRO, nu zeker de moeite waard**

Op 21 mei hield de Afdelingsraad de eerste bijeenkomst van 2011, in Leeuwarden. Er stonden een stadswandeling en bezichtiging van de Bonifatiuskerk (hiervandaan komt de uitzending van de Eucharistie door RKK, als ons Bisdom aan de beurt is). Wij werden begenadigd door ideaal weer: zonnig, maar niet te warm. Er hadden zich ca. 80 mensen aangemeld, ook verder weg uit het land, zoals Den Haag en Oosterhout. Na een korte film over de historie van Leeuwarden door de eeuwen heen, gingen de groepen onder leiding van een gids de wandeling maken. Het is altijd weer bijzonder om te zien en te horen, hoeveel extra informatie een gids geeft over hetgeen er te zien is. En dat is veel in Leeuwarden. De mensen gingen met een goed gevoel weer naar huis; zij krijgen nog een vragenlijstje, zodat wij kunnen zien hoe zij het hebben ervaren; en daar kunnen zij ook suggesties voor andere activiteiten doen. Wij zijn benieuwd.

Op 30 mei zal de regioavond plaatsvinden, in De Tamboer in Hoogeveen. Er hebben zich ca. 600 belangstellenden aangemeld. Wij hopen op een geslaagde avond, net zoals dat in de andere regio's het geval is geweest.

Tenslotte de regeringsplannen met de publieke Omroepen: regelmatig staat er iets over in de kranten. De publieke omroepen meten het in 2015 met een kwart minder doen, en ook fuseren. De Ledenraad van de KRO hecht veel waarde aan het behoud van de eigen identiteit; hiermee kunnen de omroepen hun programma's immers duidelijk en herkenbaar maken. Een fusie kan die identiteit bedreigen. In juni moet het rapport van een onderzoeksbureau bij de minister zijn, waarna de Tweede Kamer zich erover zal uitspreken. Een spannende tijd dus. De omroepen hebben deels aangegeven mee te willen werken. Er zijn nog geen besluiten genomen want, hoe wordt samenwerking beloond? KRO en NCRV willen samengaan onderzoeken, net als de AVRO en de TROS, en de VARA en BNN. De EO, MAX en de VPRO willen zelfstandig blijven. Heeft u vragen of ideeën? Ons mailadres is: [afdelingsraad.groningen-leeuwarden@kro.nl](mailto:afdelingsraad.groningen-leeuwarden@kro.nl)

Dominic Brügemann, voorzitter KRO afdelingsraad Groningen-Leeuwarden

## **Heiligdomsvaart Maastricht**

Van 30 juni tot en met 10 juli 2011

Het bezoeken van een heilige plaats, op bedevaart gaan, is zo oud als de Bijbel. Ook Maastricht kent deze traditie. De oudste officiële vermelding dateert uit 1391. Maar al eerder was het graf van Sint Servatius een plek van verering en pelgrimage, waarschijnlijk al sinds eind zesde eeuw. Van heinde en verre kwamen tienduizenden pelgrims de heilige vereren. Aanvankelijk jaarlijks, later om de zeven jaren.

Kern van een Heiligdomsvaart was en is het tonen van de relieken: voorwerpen, kleding of overblijfselen van één of meerdere heiligen. De laatste decennia wordt de pelgrimage naar de patroonheilige van Maastricht verrijkt met omliggende festiviteiten.

Het thema van de Heiligdomsvaart 2011 is Ad Lucem: samen het licht tegemoet gaan. Samen vieren, de relieken aanschouwen en bidden, maar ook samen genieten van de vele festiviteiten en activiteiten.

Publiektrekkers worden ongetwijfeld de twee grote ommegangen door de straten van Maastricht op de zondagen 3 en 10 juli. Tevens zijn er tal van andere religieuze activiteiten, zoals een open dag voor parochiekoren, projecten voor scholen, een grote oecumenische viering, een Pelgrimagedag met lichtprocessie en Taizéviering en een pastorale ontmoetingsdag met als gast de internationale abtprimaat Notker Wolf. Ook op cultureel vlak zijn er initiatieven, waaronder een theaterproductie, tentoonstellingen, een route langs spirituele kunst in diverse Maastrichtse kerken, carillonconcerten en optredens van de Maastrichter Staar en het Limburgs Symfonie Orkest.

Voor meer informatie: [www.heiligdomsvaartmaastricht.nl](http://www.heiligdomsvaartmaastricht.nl)

## **De teloorgang van het klooster Aduard**

Tot 1 november 2011

In een van de oudste huizen van het Groningse dorp Aduard is het kleine en sfeervolle museum Sint Bernardushof gevestigd. In het museum wordt aandacht besteed aan de geschiedenis van de Cisterciënzer Sint Bernardusabdij te ‘Adduwert’, die tussen de 12de en de 16de eeuw in heel Europa bekend was.

In de tentoonstelling “De teloorgang van het klooster Aduard” wordt het verhaal verteld over de teloorgang van het cisterciënzer klooster, dat tussen 1192 en 1594 op godsdienstig, economisch en politiek gebied grote invloed heeft gehad op Stad en Ommelanden.

Deze expositie brengt de Reformatie, de Tachtigjarige Oorlog en de Reductie van Groningen in beeld. De constante strijd tussen Stad en Ommelanden passeert ook nadrukkelijk de revue. De succesvolle belegering van de stad Groningen door Maurits en Willem Lodewijk leidde in 1594 tot de Reductie van Groningen, waarbij Stad en Ommelanden zich aansloten bij de Republiek. Dit was de genadeklap voor het klooster Aduard: de gereformeerde godsdienst werd staatsgodsdienst en de uitoefening van het katholieke geloof werd verboden.

Het klooster kwam met al zijn grondbezit in handen van de provincie. Het

achtergebleven bouw materiaal werd voor een deel gebruikt voor de bouw van het dorp Aduard.

De tentoonstelling probeert een beeld te geven van de geschiedenis in deze regio in de zo hectische periode in de zestiende eeuw. Ter gelegenheid van deze expositie, die tot 1 november 2011 te bezichtigen is, is tevens een boekje samengesteld.

Voor meer informatie: [www.kloostermuseumaduard.nl](http://www.kloostermuseumaduard.nl)

## **Van klokken en klepels**

Een katholiek antwoord op kerkelijke controverses door Anton de Wit, met een woord vooraf van Antoine Bodar

Waarom Anton de Wit nog wél in de Kerk gelooft.

In dit geestige boek legt de jonge katholieke auteur uit waarom hij - anders dan zo vele spijtoptanten - het schip niet verlaat.

Het zijn barre tijden voor de Rooms-Katholieke kerk. Zij wordt geplaagd door schandalen, controverses en innerlijke verdeeldheid. De kerkbanken in onze streken blijven intussen alsmáar verder leeglopen...

Anton de Wit blijft echter stug zitten in die kerkbanken. Zonder de problemen te ontkennen of te bagatelliseren, neemt hij het op voor die zo omstreden Kerk van Rome.

In een reeks puntige hoofdstukken geeft De Wit nuchter en scherpzinnig commentaar bij actuele kerkelijke controverses, zoals de condoomuitspraken van de paus, de toenadering tot het reactionaire Pius X-broederschap, de 'hostierel' in het bisdom Den Bosch en uiteraard het seksueel misbruik door geestelijken.

Anton de Wit is publicist. Voor diverse tijdschriften en kranten schrijft hij over levensbeschouwelijke en filosofische onderwerpen. Eerder verschenen van zijn hand de boeken *Het mysterie. De echte weg naar wijsheid en geluk* en *Een kleine theologie van gewone dingen*.

ISBNnummer : 9789020998146

Verkoopprijs : € 17,99

Aantal pagina's: 168

Uitgave: Uitgeverij Lannoo

Voor meer informatie: [www.lannoo.com](http://www.lannoo.com)



## Vieringen binnen het samenwerkingsverband:

	Hoogeveen donderdag 19.00 uur zondag 09.30 uur	Beilen zondag 11.00 uur	Het Erfdeel zondag 10.00 uur
Zondag 05-06-2011	Eucharistieviering J. Okonek	Eucharistieviering J. Okonek	K. Stroop
Donderdag 09-06-2011	Eucharistieviering J. Okonek		
Zondag 12-06-2011 Pinksteren	woord- en communie D. Gies	woord- en communie D. Gies	F. Groen
Donderdag 16-06-2011	Eucharistieviering J. Okonek		
Zondag 19-06-2011 Heilige Drie- eenheid	woord- en communie DOLP	woord- en communie DOLP	Maaltijd W. Molenaar
Donderdag 23-06-2011	Eucharistieviering J. Okonek		
Zondag 26-06-2011	Eucharistieviering J. Okonek	Eucharistieviering J. Okonek	F. Groen
Donderdag 30-06-2011	Eucharistieviering J. Okonek		
Zondag 03-07-2011	Eucharistieviering J. Okonek Parochiedag	woord- en communie DOLP	K. Stroop
Donderdag 07-07-2011	Eucharistieviering J. Okonek		
Zondag 10-07-2011	woord- en communie D. Gies	woord- en communie D. Gies	F. Groen
Donderdag 14-07-2011	Eucharistieviering J. Okonek		
Zondag 17-07-2011	Eucharistieviering J. Okonek	Eucharistieviering J. Okonek	Maaltijd Gast

### Het volgende Stephanusvuur komt uit op 13 juli 2011

Voor het vakantienummer van het Stephanusvuur jaargang 56 – nr 4 moeten de bijdragen voor 5 juli bij de redactie zijn.

De geldigheid van dit blad loopt van 13 juli tot 13 september 2011.